

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ

ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ, ΠΟΛΕΜΟ

ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ

Η χρονιά που διανύουμε προμηνύει δυσάρεστες εξελίξεις για τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, όσο ο ελληνικός καπιταλισμός βυθίζεται στα οικονομικά και πολιτικά του αδιέξοδα. Ο ένας χρόνος διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες προδοσίες προς τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό. Από την αθέτηση όλων των πριν τον Γενάρη του 2015 δεσμεύσεων, την μετατροπή του βροντερού ΟΧΙ του δημοψηφίσματος σε ΝΑΙ, την υπόκλιση άνευ όρων στους ιμπεριαλιστές τόσο στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, όσο και στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων με τους τοκογλύφους του ΔΝΤ και της ΕΕ.

Η νεομνημονιακή αυτή συμμορία έχοντας χάσει κάθε έρεισμα και στήριγμα στους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα καταφεύγει σε κάθε είδους ψέμα, απάτη, και υπόταγή προς τους ιμπεριαλιστές και τη ντόπια ελίτ. Αυτά για να διατηρηθεί στην εξουσία και να παίξει τον ρόλο ενός δεύτερου πόλου στο μνημονιακό πολιτικό σκηνικό απέναντι στη συμμορία των παλιών μνημονιακών που συγκροτούνται γύρω από τον φασιστικό συρφετό του «Μένουμε Ευρώπη».

Η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται στην ύφεση

Το 2016, παρά τις ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη, δείχνει ότι πλησιάζει ολοταχώς το ξέσπασμα μιας νέας κρίσης ισχυρότερης και πιο ανεξέλεγκτης, από αυτήν του 2007. Οχτώ χρόνια μετά, κάθε οικονομικό και νομισματικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε από τα καπιταλιστικά επιτελεία παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κρίσης φαίνεται πως δεν μπόρεσε να σταθεί αρκετό για την οικονομική ανάνηψη του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτή η ανικανότητα των οικονομικών και πολιτικών επιτελείων να ελέγξουν την κρίση με οικονομικά μέσα τους οδηγεί ολοένα και περισσότερο στην υιοθέτηση μέτρων πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα. Όπως τα διάφορα συγκαλυμμένα και απροκάλυπτα πραξικοπήματα τύπου Ουκρανίας, Ταϊλάνδης και Αιγύπτου. Όπως ο Πόλεμος, με αποκορύφωμα τη σύγκρουση στη Συρία, που εκτός από το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων που σκοτώνονται και ξεριζώνονται, μας φέρνει αντιμέτωπους με την θανάσιμη απειλή ενός ολέθρου, ενός γενικευμένου πολέμου αφού έχουν εμπλακεί όλες οι μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία) σε ανταγωνιστικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Ε.Ε.: Το λίκνο του κεφαλαίου και του ρατσισμού

Η ΕΕ δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την κρίση της. Αυτό παρά την εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών σε κάθε χώρα, την καταλήστευση και καταστροφή των

πιο αδύναμων οικονομιών της μέσω του χρέους και του Ευρώ, την επιβολή οικονομικών και πολιτικών εκβιασμών και την κατάργηση ακόμη και της ψήφου των λαών.

Γι αυτό δείχνει το πιο αποκρουστικό της πρόσωπο στους ξεριζωμένους μετανάστες και πρόσφυγες, εφαρμόζοντας βαθιά ρατσιστικές και φασιστικές πολιτικές. Χτίζοντας μια Ευρώπη-Φρούριο με στρατόπεδα συγκέντρωσης και νόμους που επιτρέπουν τη ληστεία, την πειρατεία και την υποχρεωτική εργασία των προσφύγων.

Αυτή η Ευρώπη-Φρούριο επιχειρείται να συμπληρωθεί από μια Ευρώπη-Φυλακή. Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η Ε.Ε. επιχειρεί να καταργήσει ακόμη και τις πιο στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα και να μετατραπεί σε **μόνιμο Κράτος Έκτακτης Ανάγκης**, με τον στρατό στους δρόμους σε αρκετές χώρες. Η στρατιωτικοποίηση και η αντίδραση, ντύνεται ιδεολογικά με φασιστικές θεωρίες για την «ανωτερότητα του ευρωχριστιανικού πολιτισμού που απειλείται», αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπη του κεφαλαίου, είναι το λίκνο της βαρβαρότητας.

Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στα εγκλήματα των ιμπεριαλιστών

Η συνεχιζόμενη διαρκής κρίση του ελληνικού καπιταλισμού και η υποβάθμιση του σε κλωτσοσκούφι των ιμπεριαλιστών αποκτά εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις. Η υποτακτική κυβέρνηση Τσίπρα, έχει μετατραπεί σε έρμαιο των ευρωπαϊών ιμπεριαλιστών, παρακολουθεί, συμμετέχει και χειροκροτεί το κλείσιμο των συνόρων και την μετατροπή της χώρας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Την ίδια στιγμή μας εντάσσει ολοένα και περισσότερο μέσα στους πολεμικούς σχεδιασμούς Αμερικάνων και Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών. Όντας αδύνατο να σταθεί όρθια μετά τις τόσες προδοσίες και με βάση τις αντιδημοκρατικές εξελίξεις στην καρδιά της ΕΕ, ανοίγει το δρόμο για μια αιφνίδια αντιδημοκρατική αναδίπλωση στη χώρα μας. Είτε με μια «δυναμική» επανεμφάνιση του κράτους έκτακτης ανάγκης, είτε με μια πολιτική αντεπίθεση των παλιών μνημονιακών και μια μαύρη συγκυβέρνηση του «Μένουμε Ευρώπη». Αυτά με κύριο πρόσχημα τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, ώστε να εφαρμοστεί απρόσκοπτα το 3ο Μνημόνιο αλλά και να αποτελέσει η χώρα μας το εφελτήριο του ΝΑΤΟ για μια πιο δυναμική επέμβασή στην ευρύτερη περιοχή (Συρία, Λιβύη κ.ά.).

3° μνημόνιο: Ο "οδοστρωτήρας" της ελληνικής οικονομίας

Πάνω στα ερείπια που άφησαν τα πρώτα δυο μνημόνια, έρχεται σήμερα να εφαρμοστεί το 3° και πιο βάρβαρο μνημόνιο. Με την ανεργία να πλησιάζει το 30%, με το δημόσιο χρέος να αυξάνει συνεχώς, το ΑΕΠ να συρρικνώνεται και το βιοτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας να πέφτει στο μισό από το 2009, αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι συνταγές κάθε είδους μνημονιακών κυβερνήσεων και των τοκογλύφων της ΕΕ και του ΔΝΤ αποτύχανε παταγωδώς. Παρόλα αυτά την ίδια και πολύ πιο σκληρή συνταγή εφαρμόζουν ξανά με το 3° μνημόνιο, σε μια κατεστραμμένη πια οικονομία και κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα βάσει του 3ου μνημονίου σχεδιάζονται άμεσα:

- Το **αντι-ασφαλιστικό** νομοσχέδιο Κατρούγκαλου, που φέρνει την πλήρη κατάργηση κάθε έννοιας κοινωνικής αλληλεγγύης, πρόνοιας και προστασίας από το ασφαλιστικό σύστημα.

- Το **νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια** και τους **πλειστηριασμούς** της πρώτης κατοικίας.

Αλλαγές στα **εργασιακά** που προβλέπουν την κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία και τον συνδικαλισμό, κάθε είδους προστασίας του εργαζόμενου από τον εργοδότη, κουρέλιασμα των εργασιακών σχέσεων και κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων.

- Το **φορολογικό** με νέα βάρη σε χαμηλόμισθους και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο.

- **Ολοκληρωτικό ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου**, λιμάνια, αεροδρόμια, ΔΕΗ, νερό, ακόμα και τους δρόμους και τα δάση.

- **Νέο νόμο για την Εκπαίδευση** (διδάκτρα, ιδιωτικοποιήσεις τομέων και λειτουργιών των ΑΕΙ-ΤΕΙ, απολύσεις κ.α.)

Η οριακή κατάσταση της εκπαίδευσης στην εποχή των μνημονίων

Οι νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές έχουν προκαλέσει ισχυρά πλήγματα και μία πρωτοφανή υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός για την παιδεία μειώθηκε κατά 36% από το 2009 και κατρακύλησε στο 2,5% του ΑΕΠ, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Στα ΑΕΙ και ΤΕΙ αυτή η μείωση είναι τρομακτική και αγγίζει περίπου το 70%. Τα αποτελέσματα είναι εξόφθαλμα. Μαζικές απολύσεις προσωπικού, με αποτέλεσμα δομές όπως βιβλιοθήκες, γραμματείες να κλείνουν ή να υπολειπονται. Σημαντικά προβλήματα στην καθαριότητα, και στις εργασίες συντήρησης. Στις λέσχες σίτισης επιβάλλεται αντίτιμο και οι εστίες αφήνονται ασυντήρητες να ρημάζουν. Παρουσιάζονται ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό. Τεράστια ποσά έχουν συσσωρευτεί σε απλήρωτους λογαριασμούς (ρεύμα, νερό, θέρμανση, κλπ). Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συνιστούν μία τρομακτική εικόνα διάλυσης που δείχνει πως τα ΑΕΙ και ΤΕΙ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του «ξαφνικού θανάτου» και της άτακτης χρεοκοπίας.

Η διάλυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης οφείλεται στην κατάρρευση του ελληνικού καπιταλισμού, η οποία αναμένεται να πάρει ολέθριες διαστάσεις με την εφαρμογή του 3ου μνημονίου. Η κυβέρνηση, η ντόπια ελίτ και οι δανειστές-τοκογλύφοι, δεν έχουν κανένα συμφέρον να συντηρούν την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Είναι για αυτούς «πεταμένα λεφτά» που θέλουν να ρίξουν στη μαύρη τρυπά του χρέους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ετοιμάζεται και ο νέος νόμος πλαίσιο τον οποίο προετοιμάζει ο λεγόμενος εθνικός διάλογος για την παιδεία, με τον οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να νομιμοποιήσει στους εργαζομένους και την νεολαία τη διάλυση της εκπαίδευσης.



Μαχητικοί αγώνες για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια στην εκπαίδευση και παντού

Για να σωθούν τα ΑΕΙ-ΤΕΙ και η εκπαίδευση από την κατάρρευση και την άτακτη χρεωκοπία χρειάζεται μια κατακόρυφη αύξηση της χρηματοδότησης, **μια ριζική αναβάθμιση της εκπαίδευσης**. Χρειάζεται άμεσα η επαναφορά όλων των δικαιωμάτων που χάθηκαν, είτε αφορούν τους φοιτητές είτε τους εργαζόμενους του πανεπιστημίου, να επανέλθουν τουλάχιστον στα προ μνημονίου επίπεδα και να διευρυνθούν και ακόμα παραπάνω.

Η νεολαία και οι φοιτητές, με τη στάση τους στο δημοψήφισμα (85% ψήφισε ΟΧΙ), δείχνανε τη διάθεση να συγκρουστούν με τα μνημόνια, τους υποτακτικούς τους και τους ιμπεριαλιστές. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να υποταχθούμε στην προδοσία των νεομνημονιακών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που ξεπούλησαν το μεγαλειώδες και περήφανο ΟΧΙ. Πρέπει να απαλλαγούμε από τα μνημόνια και τους υπηρέτες τους μία και για πάντα. Ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να φτάσουμε στη ρίζα του κακού, στο παρηκμασμένο καπιταλιστικό σύστημα και στην κρίση του, ξηλώνοντας τα μνημόνια από την εκπαίδευση κι από όλη την κοινωνία. Με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα που να περιλαμβάνει:

· Η ΑΥΤΟΙ· Η ΕΜΕΙΣ! ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

A. Για την εκπαίδευση

- Άμεση κατάργηση του νόμου Διαμαντοπούλου.
- Αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ.
- Κατάργηση όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων.
- Πλήρη επαναφορά του ασύλου.
- Άμεση παύση των διορισμένων διοικήσεων των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
- Δωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές Έξω οι εργολάβοι από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

B. Για το ξήλωμα των μνημονίων. Για να σωθούμε από την κρίση του καπιταλισμού:

- Διαγραφή όλου του χρέους. Όχι μόνο γιατί δεν το δημιουργήσαμε εμείς, αλλά κυρίως γιατί κάθε ευρώ που πηγαίνει στις τσέπες των ντόπιων και ξένων τοκογλύφων κόβεται από την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, τους μισθούς.
- Έξω από Ευρώ και ΕΕ. Γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ φαίνεται ότι δεν είναι μια συμμαχία των λαών, αλλά μια καλοστημένη κρεατομηχανή δικαιωμάτων στην υπηρεσία των καπιταλιστών.
- Εθνικοποίηση των τραπεζών και των τομέων-κλειδιά της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο. Για να μπορέσει να μπει ξανά μπροστά η παραγωγή, να βρουν δουλειά οι άνεργοι, να σταματήσει η καταστροφική σπατάλη της εργατικής δύναμης.
- Άμεση επαναφορά όλων των μισθών, συντάξεων και εργατικών δικαιωμάτων στα προ μνημονίου επίπεδα.
- Σταμάτημα όλων των ιδιωτικοποιήσεων.
- Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες με τη δημιουργία επιτροπών και ομάδων εργατικής κοινωνικής αλληλεγγύης. Την άμεση δημιουργία αξιοπρεπών δομών υποδοχής, Να δίνονται γρήγορα όλα τα απαραίτητα έγγραφα και άσυλο.
- Να μην εφαρμοστούν οι συμφωνίες ΕΕ - Τουρκίας για το προσφυγικό. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να διαλυθεί η Frontex - Να πέσει ο φράχτης στον Έβρο. Σύνορα ανοιχτά για όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες.
- Εναντίον στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Πάλη για την έξοδο από το ΝΑΤΟ.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο μέσα από την οικοδόμηση του κινήματος και των αντιστάσεων μας σε κάθε χώρο σπουδών, δουλειάς και γειτονιά. Με την ανάπτυξη και ενοποίηση των αγώνων μας που πρέπει να διέπονται από μια λογική: **· Η ΑΥΤΟΙ· Η ΕΜΕΙΣ!**

· Η τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις μας, ή τα κέρδη των καπιταλιστών, η ΕΕ και το ΔΝΤ. Ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, το φοιτητικό κίνημα έχει να παίξει καθοριστικό ρόλο. Δεν υπάρχει χρόνος για επανάπαυση και παθητική αναμονή. Χρειαζόμαστε επείγοντως το φοιτητικό κίνημα να ανασυγκροτηθεί, να επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις και παραδόσεις του, τις δομές και τις μορφές πάλης για να αντιμετωπίσει το κίνημα που έχει μπροστά του. Η ΕΕ και το ΔΝΤ έχουν χάθηκαν αυτές τις μέρες και όλη η προσπάθεια της ουσίας δηλώνει εκτός από την κρίση του καπιταλισμού.

β) Να παίξει τον ρόλο που αναλογεί στην προετοιμασία της επεξεργασίας της σύγκρουσης με την κυβέρνηση, την ΕΕ και το ΔΝΤ και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Να πραγματοποιήσει παραπάνω το κίνημα, να περάσει τα βήματα που ελλείπουν των κινήσεων και του πολιτικού σκεπτικού. Πρέπει να έχει ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει κατάλληλες μορφές και οργανώσεις μαχητικές και πιο οργανωμένες μορφές οργάνωσης. Τα Διοικητικά συμβούλια που έχουν αρμοδιότητες πρέπει να λειτουργούν σαν εργαλείο χρωματικό προς τις Γενικές Συνελεύσεις. Προς κάθε φοιτητή που θέλει να ταχθεί πρέπει να γίνει και με γνώμονα την κινητοποίηση των συλλόγων. Πρέπει να προσχεδιαστούν όλες και ουσιαστικές γενικές συνέλευσεις οι φοιτητές θα μπορούν να οργανωθούν με τον χαρακτήρα και τον τρόπο των συλλόγων τους. Οι συνελεύσεις θα πρέπει να εκπαιδεύουν συντονιστικές επιτροπές και αντιπροσώπους για συντονιστικά, οι οποίοι θα λογοδοτούν στη συνέλευση και θα είναι ανακλητοί από αυτήν ώστε να έχουν πράγματι οι φοιτητές τον



αγώνα στα χέρια τους. Ακόμα πρέπει να προωθείται η δημιουργία πρωτοβουλιών-επιτροπών για κάθε επιμέρους ζήτημα που προκύπτει. Ειδικά σε περίοδο που οι φοιτητικοί σύλλογοι είναι «δυσκίνητοι» και τα Δ.Σ. δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ώστε να μπορούν οι φοιτητές που θέλουν να αγωνιστούν να οργανωθούν και να δράσουν. Στόχος δεν είναι να αντικαταστήσουν τους συλλόγους και τις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά να τους ενεργοποιήσουν και να προετοιμάσουν το επόμενο κίνημα.

β) Να χρησιμοποιεί δυναμικές μορφές πάλης. Πέρα από τις καταλήψεις, πρέπει να γίνονται δράσεις όπως αποκλεισμοί δρόμων, χώρων-κλειδιά για τη ζωή της πόλης(σταθμοί τρένων, λιμάνια, αεροδρόμια, κλπ), καταλήψεις δημοσίων κτιρίων. Αυτό είναι απαραίτητο για να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας, να παραλύσουμε την κανονική ζωή, να μην περνάμε απαρατήρητοι. Παράλληλα η

αντιδημοκρατική αναδίπλωση που προετοιμάζεται καθιστά τη σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολής αναπόφευκτη, για όποιον θέλει να αγωνιστεί και να νικήσει, γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμάσουμε την αυτοάμυνα του κινήματος.

γ) το φοιτητικό κίνημα πρέπει να σπάσει την απομόνωση των πανεπιστημίων και να ενωθεί με τους εργαζόμενους και όποιον άλλον αγωνίζεται. Τόσο σε επιμέρους εργατικούς αγώνες και φοιτητικούς αγώνες όσο και στον αγώνα ενάντια στα μνημόνια. Η νεολαία και το φοιτητικό κίνημα πρέπει να συμμετέχει στους αγώνες των εργαζομένων, και η πιο ουσιαστική συμμετοχή είναι με τους δικούς τους αγώνες να αποτελέσουν έναν πυροδότη για μια γενικευμένη εξέγερση που θα βάλει τέλος στα μνημόνια και τα μέτρα τους και θα ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο για την ελληνική κοινωνία.

Φοιτητικές εκλογές 18 ΜΑΗ στηρίζουμε - ψηφίζουμε ΣΣΠ

Για να γίνουν όλα αυτά όμως χρειάζεται και να ξεπεράσουμε όλες τις λάθος και αναποτελεσματικές πολιτικές στο φοιτητικό κίνημα. Να επιταχύνουμε την απαραίτητη ανασύνθεση του φοιτητικού κινήματος προς όφελος των επαναστατικών δυνάμεων:

- **Να τελειώνουμε μια και καλή με τις ΔΑΠ-ΠΑΣΠ.** Έκαναν και κάνουν ότι μπορούν για να βοηθήσουν την εφαρμογή των μνημονίων στην εκπαίδευση, την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, την υποστήριξη των μνημονιακών κυβερνήσεων της φτώχειας και της ανεργίας.

- **Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την ΠΚΣ/ΚΝΕ.** Σκορπά την ηττοπάθεια, τη διαίρεση και τον αποπροσανατολισμό στο κίνημα. Μοιράζει παχιά επαναστατικά λόγια ενώ την ίδια στιγμή βουτώντας το κεφάλι στην άμμο, απέχει από κάθε σημαντικό αγώνα και παραπέμπει στην ψήφο στο ΚΚΕ και στο μακρινό μέλλον της «λαϊκής εξουσίας». Συκοφαντεί και πολεμά ότι δεν ελέγχει με αποτέλεσμα ακόμη να «πανηγυρίζει» για το ξεπούλημα του «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού.

- **Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα ΕΑΑΚ,** που παρά τη συμμετοχή τους στο φοιτητικό κίνημα φέρουν τεράστια ευθύνη για την σημερινή κατάσταση. Γιατί ποτέ δεν προετοίμασαν τους φοιτητές για την κρίση του ελληνικού καπιταλισμού, γιατί με τον φοιτητοκεντρισμό τους καλλιέργησαν την απομόνωση και την περιχαράκωση του φοιτητικού κινήματος, κάτι που έγινε πραγματικό εμπόδιο για το κίνημα ειδικά τα χρόνια των μνημονίων. Γιατί ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να χαράξουν ένα σχέδιο αγώνων που να δώσει προοπτική και διέξοδο στο φοιτητικό κίνημα. Πολύ δε περισσότερο όσο τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί των οργανώσεων στο εσωτερικό τους καθώς και η παράδοση στις κοινοβουλευτικές αυταπάτες και λύσεις από ένα μεγάλο κομμάτι τους. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η ένταξη μεγάλου μέρους τους στη ΛΑΕ, η πιθανή εκλογική συνεργασία με την ΑΡ.ΕΝ. κ.α.

Για την οικοδόμηση της Σ.Σ.Π.

Μπροστά μας έχουμε μια σειρά από σημαντικούς αγώνες, αλλά και μια τεράστια σύγκρουση με το χρεοκοπημένο καπιταλιστικό και ιμπεριαλιστικό σύστημα που με την κρίση του απειλεί να μας ρίξει στη βαρβαρότητα. Για να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα καθήκοντα, χρειαζόμαστε ένα δυνατό φοιτητικό κίνημα, με ζωντανούς συλλόγους και μορφές αυτοοργάνωσης, δυναμικές μορφές πάλης, κι ένα πρόγραμμα που θα συνδέει τις σημερινές μάχες με την μόνη ρεαλιστική και οριστική λύση για τα προβλήματα μας, δηλαδή την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας χωρίς φτώχεια, κρίση, ανεργία, εκμετάλλευση και πολέμους. Χρειάζεται να οικοδομήσουμε και να ενισχύσουμε τη ΣΣΠ, την παράταξη που παλεύει για αυτόν το σκοπό. Πάνω σε αυτό το πρόγραμμα και σε αυτήν την πολιτική καλούμε κάθε συνάδελφο να οργανωθεί και να παλέψει μαζί μας, να δώσουμε μαζί τη μάχη των φοιτητικών εκλογών και όλες τις σημαντικές μάχες που έρχονται.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

